

Mavera

MAVERA VAKFI FAALİYET VE TANITIM BÜLTENİ



08 Kudüs



19 Eğitimde Öncü
ve Örnek Şahsiyetler



25 Faaliyetler

Mavera
Ödül Töreni
Gerçekleştirildi

www.maveravakfi.org



/maveravakfi

Mavera
Eđitim ve Sađlık Vakfı



Takdim

Vakıf Bültenimiz:

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı
Adına İmtiyaz Sahibi
Mustafa KARA

Genel Yayın Yönetmeni
Sedat AYYILDIZ

Yayın Kurulu
Sedat AYYILDIZ
Zekayi DOĞAN
Serhat HAZNEDAROĞLU
Bahri ÇETİN
Salih AY
Zekeriya ERDİM

Grafik Tasarım/Fotoğraf
Salih AY
Faruk ÖZDEMİR
Esat YILMAZ

Mavera Eğitim ve Vakfı'nın Hediyesidir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayına hazırlık **Mavera Basın, Yayın ve Tanıtım Komisyonu** tarafından gerçekleştirilmiştir.

MAVERA EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
Kısıklı Mahallesi, Çamlıca, Sarıgazi Cd.
No:47 Üsküdar 34692 İstanbul
Tel : 0(216) 344 41 35 - 41 45
Fax: 0(216) 344 41 55
www.maveravakfi.org
info@maveravakfi.org



/maveravakfi

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak gelecek nesillere daha fazla neler aktarabiliriz duygu ve düşüncelerinden yola çıkarak gerçekleştirilen arge çalışmalarımız sonucunda ilk olarak beş yıl önce “vira bismillah” diyen vakıf kadrolarının gece gündüz dur durak bilmeden yapmış oldukları çalışmalar arşivlerden çıkarıldı.

Vakıf merkezimizde gerçekleştirilen engin denizlere yelken açmayı sağlayacak, irfan ve düşünce ufuklarımıza katkı sağlamayı şiar edinen çalışmalar, ilmi toplantılar, tefsir, hadis, yakın tarih okumaları, siyasi, iktisadi, sosyal ve güncel seminerlere dair notlar, sosyal medya hesaplarımız titizlikle tarandı.

Nihayet Mart 2018 tarihinde başkanlık ettiğimiz “BASIN, YAYIN VE TANITIM KOMİSYON BAŞKANLIĞI” kuruldu. Sayın Zekayi Doğan'ın kıymetli yardımlarıyla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde elinizdeki bültenimiz “MAVERA VAKFI FAALİYET VE TANITIM BÜLTENİ” adıyla gün yüzüne çıktı.

Vakıf kadrolarının ve gönül verenlerinin, gece gündüz demeden yedi gün yirmi dört saat gerçekleştirdiği samimi ve özverili çalışmalarını bültenimizin bu ilk sayısı ile siz değerli gönüldaşlarımıza ve kamuoyuna ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Vakfımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği veya planladığı hedef, vizyon ve faaliyetlerin tanıtılıp anlatılmaya çalışıldığı, vakfımıza katkı sağlayan, destek veren gönül erlerimizin emek ve gayretlerinin boşa gitmediğini ifade eden bültenimiz ilk sayısında -hoşgörünüze sığınarak- bol sayfalı ve yoğun olarak hazırlanmıştır.

Allah'ın izni ve gönüldaşlarımızın yardımları ile infak hayatında sürekliliğini korumayı amaçlayan vakfımızın yapmış olduğu bütün faaliyetleri, gerçekleştirmiş olduğu bütün hizmetleri, hedeflediği bütün planlamaları bundan sonra 3'er aylık dönemlerde bültenimiz sayfalarında yer alacak ve siz değerli takipçilerimiz için bültenimiz yayımlanmaya devam edecektir.

Gençlerimizin ve toplumun bütün fertlerinin düşünce, ahlak ve gelecek vizyonlarına katkı sağlamak amacıyla çıkmış olduğu kutlu yürüyüşüne devam eden vakfımızın Faaliyet Bülteni'nin ilk sayısından itibaren hayırlı, bereketli ve feyizli olmasını temenni ediyor, gelecek nesillere örnek teşkil etme yolunda, “biz de varız” diyen gönül erlerinin sesi olmayı hedefliyoruz.

Saygılarımızla

Sedat AYYILDIZ.
Genel Yayın Yönetmeni

İÇİNDEKİLER



06



**Yönetim Kurulu
Başkanımızdan**

07



**Mütevelli Heyeti
Başkanımızdan**

08



**Vizyon
Misyon
Hedef**

09



Kudüs
Mehmet Koca

11



**Yolun Sonundaki
Kudüs**
Ayşegül Özdoğan

15



Mavera Ödülleri

18



Kudüs

Taha Kılınc

21



Eğitimde Öncü ve Örnek Şahsiyetler

26



Faaliyetler

28



Yurtlarımız



YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZDAN

5. Yılında Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı

Kadim tarih ve İslam Medeniyetinde köklü bir gele- neğe sahip Vakıflar, tarih boyunca toplum hayatının her alanında ve her zaman önemli bir yere sahip ol- muşlardır. Sosyal hayat içinde ihtiyaç duyulan temel hizmetler anında tespit edilerek vakıflar eliyle gerçek- leştirilmiştir. Eğitim, bilim, sağlık, barınma ve toplumsal dayanışma alanında temel hizmet ve ihtiyaçlar vakıflar tarafından deruhte edilmiş anında onarılarak huzur ortamlarının gelişmesine imkan sağlanmıştır.

Geçmişten gelen bu köklü Vakıf geleneğimizin yeni- den inşasına mütevazı bir katkı sağlamak amacı- la,53 gönüllü kardeşimizin bir araya gelmesiyle Eylül 2013 tarihinde kurulan MAVERA EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI, eğitim ve sağlık alanlarında hizmet üretme- yi kendisine gaye edinmiştir. Üsküdar Çamlıca da bulunan Vakıf Merkezimizde kültürel, sosyal, eğitim etkinlikleri yapılmaya devam edilmektedir. Vakıf mer- kezimiz hafta içi her gün 7x24 saat öğrenci akade- misyen ve diğer sivil toplum kuruluşlarına da yap- cıkları hizmetler için imkan ve fırsat sağlamaktadır.

Ayrıca Üniversite öğrencilerimizin yurt ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Üsküdar Bağlarbağı Kızkonuk evinde ve Merdiven köydeki Erkek Öğren- ci konukevinde toplam 460 öğrenciye kaliteli konak- lama hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Kuruluşundan bugüne kadar konukevlerimizde ka- lan ihtiyaç sahibi yerli ve yabancı 700 öğrencilerimize BURS verme imkanı sunulmuş, varsa diğer ihtiyaçla- rına da yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin milli manevi ve gelecek viz- yonlarına katkı yapıp geliştirecek, eğitim ve kültürel

faaliyetler yoğun olarak devam etmektedir. Mavera Buluşmaları, Çarşamba - Cuma buluşmaları, Tecrü- be Paylaşımları, Gençlik zirvesi, sertifikalı sertifikasız eğitimler, sanat ve kültür çalışmaları, yakın tarih oku- maları, tefsir, hadis, İslam tarihi okumaları ,güncel, siyasi ve ve iktisadi olaylarla ilgi seminer ve konfe- ranslar sürekli yapılarak gençlerimizin zihni gelişimle- rine imkan sağlanmaktadır.

Gelecek vizyon çalışmalarımızda daha kurumsal daha verimli çalışmalar yapmayı planlayan vakfımız eğitim ve yurt hizmetlerinin yanında , araştırma, kül- tür faaliyetleri ile birlikte sağlık alanlarında da çalış- malar yapmayı planlamaktadır.

Sadece insan olma ve değerlerine sahip vasıflı kişiler olma sorumluluğu taşıdığımız bu dünya hayatında Mavera vakfı olarak topluma insanlara ve tüm insana- lığa önemli değerler katacak hizmetler verme prensi- bini koruyarak faaliyetlerine devam edecektir.

Gayret bizden, Tevfik Allah tandır.

Saygılarımızla

Mustafa KARA
Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı



MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANIMIZDAN

Vakıf Kültüründe Yeni Bir Köşe Taşı

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc pharetra consectetur leo, eget congue leo facilisis quis. Nunc mattis justo nec sollicitudin viverra. Duis urna nisi, facilisis nec enim at, ultrices suscipit nisi. Suspendisse potenti. Vivamus in sagittis tellus. Sed lacinia consectetur sagittis. Suspendisse nec egestas sapien. Vivamus dapibus imperdiet est nec aliquam. Etiam ultricies tortor non elit interdum eleifend. Ut vehicula eget est volutpat vehicula. Vestibulum facilisis erat quis sapien dignissim, ut condimentum enim semper. Cras sapien risus, cursus aliquam luctus at, sollicitudin nec risus. Nunc non hendrerit tellus, vitae luctus nunc.

Duis eu viverra augue. Donec condimentum lectus a scelerisque tincidunt. Vivamus et euismod magna. Etiam suscipit quis orci ut laoreet. Praesent vitae ligula ultrices, ornare metus at, placerat ex. Vestibulum tempor ultricies nisl, in scelerisque diam posuere in. Maecenas quam eros, porttitor faucibus pretium at, faucibus nec enim. Nunc vulputate venenatis nunc, nec aliquet neque semper pellentesque. Sed commodo mollis diam in semper. Sed imperdiet ornare quam, eget consequat massa lobortis non. Aenean volutpat tellus sit amet purus sagittis molestie. Maecenas vulputate vel turpis in dignissim. Praesent sit amet lobortis mauris. Maecenas luctus tellus facilisis, aliquam risus et, tristique felis. Ut sollicitudin sodales hendrerit. Nulla sit amet imperdiet ipsum.

Nullam finibus sed justo id semper. Proin eget urna suscipit, rutrum turpis a, placerat urna. Quisque vel

convallis metus, sed tempor orci. Nullam laoreet ex sagittis, vehicula lectus quis, aliquet augue. Aenean eu porttitor mauris. Pellentesque eu felis vitae mauris dignissim viverra. Aliquam ante nisl, fermentum in massa ut, condimentum suscipit velit. Mauris tristique posuere elit. Etiam id metus volutpat, blandit diam ut, venenatis lectus. Proin at nibh non orci venenatis ornare in id leo. Nam tellus elit, elementum eget lobortis vel, gravida eget lorem. Cras ut justo porttitor, vehicula elit ac, tincidunt neque. Aliquam varius ullamcorper elit, eget molestie sapien pretium condimentum.

In hac habitasse platea dictumst. Morbi porta quam sed turpis euismod posuere. Ut lacus nisi, sodales nec hendrerit et, malesuada et leo. Nulla et convallis erat. Sed sit amet felis vulputate, fermentum lorem eget, malesuada felis. Cras vitae euismod sapien, congue iaculis lacus. Proin augue felis, tincidunt id porta et, volutpat ac lectus.

Mehmet KOCA
Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı

Vizyon

Gelecek Bakışımız

Ümmet bilinci ile birlikte kültür, medeniyet ve değerlerimizle uyumlu bir şekilde; eğitim ve sağlık alanlarında etkin, başarılı, sorumluluğunun bilincinde bir vakıf olmak.

Misyon

Asıl ve temel görevlerimiz

Kurucu ve gönüldaşlarımız ile birlikte temel değerlerimize bağlı, sorumluluk sahibi, toplumun ve ümmetin tespit edilebilen eğitim ve sağlık alanlarında çalışma ve dayanışmayı sağlayarak toplumun maddi ve manevi gelişimine katkı yapacak çalışmalarını uygulamak.

Hedef ve İlkelerimiz

Ülke ve toplumsal sorunlara duyarlı, insanlığa saygılı, bilimsel ve araştırmacı düşünceye sahip, inancını ve kültürel altyapısını geliştiren, kadim tarih ve medeniyetle birlikte düşünen nesiller yetiştirme çalışmaları yapmak, sağlık ve eğitim alanlarında faydalı alternatifleri toplumun her alanında kullanılabilecek açık, şeffaf altyapılar kurmak ve geliştirmek.

Kudüs



Saygıdeğer misafirler,

Müslüman alemi olarak her yıl Ramazan ayında iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Bu sene de yine mahsun bir Ramazanı idrak ediyoruz. Arakan'dan Libya'ya, Suriye'den Yemen'e, Afganistan'dan Filistin'e uzanan çok geniş bir coğrafyada her gün din kardeşlerimizin katledildiğine dair haberlerle sarsılıyor. Öyle ki İslam coğrafyasını kuşatan bir şiddet sarmalı her geçen gün daha dozunu artırıyor ve bizler de bu durumu çaresizce izlemek durumunda kalıyoruz sadece. Televizyon ekranlarına, internet sayfalarına düşen parçalanmış bedenler, üst üste istiflenmiş ceset yığınları haber arşivlerine sıradan bir kayıt olarak geçiyor artık.

Hepimizin hafızalarında hala taptaze duran 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye Müslümanları olarak da benzer bir ateş çemberinin kıyısından geçtik. Yüzlerce kardeşimizi bu hain girişimde şehit verdik ve binlerce insanımız yaralandı.

İçinden geçtiğimiz bu karanlık zaman tüneline aydınlatacak bir meşaleye, İslam coğrafyası üzerinde kümelenen karanlık bulutları dağıtacak bir esenlik rüzgarına ihtiyacımız var.

Öyle sanıyorum, öncelikle yaşadığımız bu acılı günlerin akli selim muhasebesini yaparak yola koyulmalıyız. Bunun ön şartı da mevcut fotoğrafa bakarken, geçmişten gelen müktesebatı defalarca gözden geçirmek durumundayız. Bunun için de gelin isterseniz tarihin karanlık birkaç sayfasına birlikte yeniden bakalım.





Çünkü bugün yaşadıklarımız, kökleri geçmişten beslenen hesaplaşma sadece.

1071 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Bizans ordusunu Malazgirt'e yenilgiye uğratmasıyla coğrafyamızın tarihinde çok önemli bir kırılma yaşandı ve bugün üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları Müslümanlara yurt oldu. Ancak bu durum Hristiyan Avrupa'da yepyeni bir dalgalanmaya tetikledi.

Malazgirt zaferinden çok değil 25 yıl sonra Müslümanlar, Bizans'ın başkenti Konstantinapol'e üç günlük yürüme mesafesinde İznik'i almış, burası Anadolu Selçukları'nın başkenti olmuştu.

Ancak çok geçmeden genç Selçuklu Sultanı'nın İznik'teki sarayına ürkütücü haberler ulaşmaktaydı: Avrupa'dan kalabalık gruplar halinde şövalyeler, pespaye köylüler, Fanatik Hristiyan din adamları, Konstantinapolis'e oradan da boğazı geçerek doğuya doğru dalgalar halinde ilerliyordu. Henüz 17'sinde olan Sultan Kılıçaslan daha olup biteni anlamaya çalışırken, çok geçmeden büyük tehlike başkent İznik'in önüne dayanmıştı bile. Genç sultanın ordusu, 20 bin kişilik ilk yağmacı grubu kılıçtan geçirse bile, ardından gelen daha büyük ve zırhlı kalabalık dalgaya karşı direnememiş İznik düşmüştü.

Başını Sultan Kılıçaslan'ın çektiği Anadolu direnişi tüm Anadolu boyunca sürmüş olsa bile, 1099 yılında ilk yağmacı haçlı birliğinin Kudüs'e girdiğini, Müslüman ve Yahudi gözetilmeden şehir ahalisinin önemli

bir kısmı kılıçtan geçirildiğini naklediyor kaynaklar.

Kudüs düştük'ten sonra canını kurtarmayı başaran bir avuç Müslüman can havliyle Abbasi halifesinden yardım istemek için Bağdat'ın yolunu tutar.

Amin Maalouf Arapların Gözünden Haçlı Seferleri kitabında o günleri şu çarpıcı cümlelerle anlatır:

"19 Ağustos 1099 Cuma günü. Şam kadısı, beraberindeki muhacir kafilesini Bağdat Ulu Camii'ne götürür ve müminler her yerden cuma namazı için camiye akın ederken, Ramazan ayında olunmasına karşın, Kudüs kadısı açık oruç bozup yemek yemeye başlar. Bir anda çevresinde öfkeli bir kalabalık birikir, askerler de tutuklamak üzere yanna yaklaşır. Ama Ebu Said ayağa kalkar ve çevresindekilere, binlerce Müslüman'ın katledilmesini ve İslam'ın kutsal yerlerinin yıkılıp yok edilmesini hiç umursamazken, bir kişinin oruç bozması onları niye bu kadar sarstığını sorar sakın sakın. Kalabalığı böyle susturduktan sonra, Suriye'nin, "Biladü's-Şam'ın ve özellikle de Kudüs'ün üstüne çöken felaketleri ayrıntılarıyla betimler. İbnü'l-Esir Muhacirler hem ağladılar, hem de ağlattılar, diyecektir.

Kudüs'teki vahşetin ve yağmanın canlı tanığı bir avuç insanın halifeden yardım talebi maalesef sonuçsuz kalacak, günler geçtikçe umut yerini karamsarlığa bırakacaktır.

Yine o günkü ruh halini kavrayabilmek için, Maa-louf'un cümlelerine kulak verelim:

Şam Kadısı El-Herevi Eylül 1099'da Abbasilerin başkentinden ayrılırken, Sultan Berkıarukla görüşmeyi başaramamıştır: çünkü sultan İran'ın kuzeyinde kendi kardeşi Muhammed'e karşı sefere çıkmıştır: bu mücadeleden galip çıkan Muhammed ekim ayında Bağdat'ı ele geçirir. Ama bu saçma çatışma henüz sona ermemiştir. Hatta artık bir şey anlamaya da gayret etmeyen Arapların aşkına dönmüş bakışları altında giderek gülünç bir hal alacaktır. Şu manzaraya bakın ve hükmü siz verin: Ocak 1100'de Muhammed Bağdat'ı alelacele terk eder ve Berkıaruk muzaffer bir edayla şehre girer. Ama yeni durum çok sürmez, çünkü ilkbaharda şehri yeniden yitirir: sonra Nisan 1101'de, bir yıllık bir boşluğun ardından, yeniden ele geçirir ve kardeşini ezer: Abbasi başkentinin camilerinde cuma hutbesi yine onun adına okunur: ama eylül ayında durum bir kez daha tersine döner. Kendisine karşı ittifak yapan iki kardeşinin kuvvetleri tarafından yenilgiye uğratılan Berkıaruk, kesin olarak saf dışı edilmiş gibidir. Ama bu kan, ancak onu tanımayanlar açısından geçerlidir: Uğradığı bozguna karşın inatla Bağdat'a döner ve şehri birkaç günlüğüne ele geçirdikten sonra ekim ayında yeniden korulur. Ama bu kez de yokluğu kısa sürer, çünkü aralık ayında şehri ona geri veren bir anlaşma yapılır. Bağdat otuz ay içinde sekiz kez el değiştirmiş, yani yüz günde bir başındaki yönetici değişmiştir! Ve tüm bunlar Batılı istilacılar fethettikleri topraklardaki varlıklarını sağlamlaştırırken yaşanmıştır.

İbnül-Esir: güzel bir "zaaf-ı suri" yaparak, sultanlar pek anlayamıyordu. Frenkler ülkeyi bu sayede ele geçirebildiler: diyecektir:

Kardeşlerim, bu durum yıllarca sürecek, taaki Sultan Sellahaddin ortaya çıkıp, bölgedeki birliği sağladıktan sonra 1187 senesinde Hittin Savaşı'nda Haçlılar'ı yenilgiye uğratmasıyla İslam dünyasının içine düştüğü atalet bir nebze olsun atlatılmış olacaktır.

Sultan Selahaddin'den 8 asır sonra bir kez daha tarih tekerrür edecek, Osmanlı İmparatorluğu'un birinci dünya savaşında yenilmesiyle Kudüs Müslümanların hakimiyetinden çıktı, önce İngilizler ardından da bölge işgalci Yahudiler tarafından tahakküm altına alınmış oldu. Ve o günden beridir de hepimizin malumu olan acılı dönem sürüp gitmektedir.

Sizlerle paylaştığım bu tarihi bilgiler bugünü daha sıhatli anlamamızda bir parça olsun katkı sağlar diye umut ediyorum. Bizler Kudüs'ü kaybederek, sadece bir şehri kaybetmedik. Bu kayıpla birlikte, Hristiyan batı dünyası ve işgalci Yahudilere karşı mutlak bir yenilgiyi de kabullenmiş olduk. Biliyorum bu oldukça yaralayıcı bir tespit. Ancak hakikat bu.

Bugün artık İslam dünyasının içine düştüğü bu zilleti aşması için, capcanlı bir mefkureye ihtiyaç var. Nasıl ki, 15 asır önce, Arabistan'ın kızgın çölleri arasında yeşerip, o günün çürümüş dünyasına yepyeni bir tevhidi bilinci haykıran bir avuç Müslüman geniş coğrafyalara adaleti taşıdıysa, bugün bizlerin omuzlarında benzer sorumluluk var. Onun için, bugün zalim ve çürümüş sistemlerine karşı, adaleti tesis edecek bir söze sahip olmakla mükellefiz. İçimizde taptaze bir umudu diri tutmaktan başka bir yol yok.

Büyük şair Nizar Kabbani, Kudüs'ün en karanlık günlerini yaşadığı zamanlarda bile içindeki umudu nasıl diri tuttuğunu gösteren birkaç mısrasını paylaşmak istiyorum sizlerle:

*Ey Kudüs, ey şehrim
Ey Kudüs, ey sevdiğim
Yarın, yarın çiçek açacak limon
Sevinecek yeşil sümbüller ve zeytin
Gözler gülecek
Geri dönecek göçmen güvercinler
Tertemiz yuvasma
Ve geri dönecek çocuklar oynamaya
Buluşacak babalarla oğullar
Ey memleketim
Ey barış ve bereket şehri*

Gündelik kısır çekişmeler, kavmiyetçi ve mezhepçi çatışmalar, sadece ve sadece zalim işgalcilerin kurdukları düzenin devamına katkı sağlıyor.

Şöyle bir İslam coğrafyasını gözümüzün önüne getirelim. Suriye, Irak, Yemen, Afganistan, Libya, Mısır... Bu bölgelerde kendisini Müslüman olarak addeden topluluklar kıyasıyla bir şiddet sarmalında her gün bir birini öldürmekten geri durmuyor.

Diğer taraftan koca bir Afrika kıtası açlıkla ve sefaletle boğuşuyor.

Vakit, Yüreklere yakan, bir buçuk Müslüman mil-

yar alemini ye'se sürükleyen fitne ateşini söndürmenin vaktidir kardeşlerim. Onun için de kendi kişisel dünyamızda tevhidi bir iman, aşkın bir adanmışlıkla halis bir kul olmanın yolunu bulmalıyız. Biz kalpten öyle inanıyoruz ki, Allah müminlere olan ahdinden asla dönmez.

Modern şehir hayatında her birimizin farklı meşgaleleri, farklı sorumlulukları var. Bununla birlikte her bir Müslüman ferdin sahip olduğu imkanlar ve nitelikler itibariyle yapabilecekleri var. Kur'an'da sıklıkla müminler tarif edilirken, "onlar Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler." nitelemesine muhatabız. Elbette biliyor ve inanıyoruz ki, cihad eylemi sadece savaş anında cephede ortaya konan çabayla sınırlı değil. Hayat bir bütün ve hayatın bütünde sahip olduğumuz imkanlar dahilinde, müminlerin izzet ve şerefini koruyacak her çabayı bu kapsamda değerlendirmeliyiz.

İlahi mesaja muhatap müminler olarak, an itibariyle durduğumuz her nokta birer mevzi bizim için. Onun içindik ki, Kudüs'te, Halep'te Kabil'deki çocukların, kadınların izzetini koruyabilmek için yüreğimizde geleceğe bakan pencereler açabilirsek, bu ümmetin birliği adına muhkem surlar inşa etmek adına ilk adımı atmış olacağız.

Sizleri, "gökte yapıp yere indirilen şehir" Kudüs'ün mahsun ve mazlum çocukları adına selamlıyor, üstad Nuri Pakdil'in mısralarıyla sözlerimi noktalıyorum.

*Gel / Anne ol /
Çünkü anne /
Bir çocuktan
bir Kudüs
yapar / Adam
baba olunca
/ İçinde bir
Kudüs canlanır
/ Yürü kardeşim
/ Ayaklarma
bir Kudüs gücü
gelsin...*

Yolun Sonundaki Kudüs

Ayşegül Özdoğan

Bir araya gelir kuşlar meclisi. Birleşip uçarlar dünyanın baş döndürücü yörüngesinde. Uçtukça harmanların niyetleri. Döner, döner kaybolurlar şeffaf bir yokluğun gölgesinde. Bütün kuşlar ve onların vadilerdeki halleri, yola çıkanların gördüğü efsunlu birer rüyaya benzer. Fakat, kolay değildir Simurg'a varmak. En soğuk karanlıklarda en aydınlık sıcakları düşlemek gerekir. Ancak böyle kavuşur en büyük sorular nihai yanıtlarına. Böylesi bir keşif, dönüp duran bir çemberin içinde uzayıp giden bir döngüye gebedir. Yine de her yörüngenin bir menzili vardır. Bu yüzden yürür yolcu, uzun yollar boyunca.

Peki ya neresidir menzil menzil dedikleri? Unutulmuş bir sorunun yanıtını aramak gibidir bu. Günlerden bir gün sıradan bir parkın eskimiş bir salıncağında, içimdeki haylaz çocuk Kaf Dağı'nın nerede olduğunu sorana kadar, Attar'ın hikayesine bir şehir bulmak aklımın ucundan geçmemiştir.

Zamansız ve mekânsız bir hakikatin peşinden koşuyor olsak da yolun sonunda bizi karşılayan bir şehir olmalı.

Medine ve Mekke'nin rayihası geliyor burnuma. Ravza-ı Mutahhara'da dökülen gözyaşlarını kalbimin şişesine damıtıyorum usulca. Okunan her Fatiha'da güzel Medine'nin âmin nidasıyla nurlandığını anımsıyorum. Güneş batıyor yine ve koşturuyor çıplak ayaklı müminler Mescid-i Nebevi'nin avlusunda. Namaza koşan ayaklar gülümseyen dudakların muhabbetiyle halleşiyor.

Sonra Kabe'ye dokunuyor ellerim. Parmaklarımdan kalbime akan derin ve efsunlu bir kokuyla kendimden geçmekteyim. Günlerce avuçlarımda, yıllarca kalbimde bu kokuyu taşımakla şerefendiriliyorum.

Simurg'a giden yol, Medine ve Mekke'den mutlaka





geçiyor olmalı. Bu yüzden, ilk önce ve samimiyetle, onlara selam etmeliyim. Ardından tekrar kulak vermeliyim içimde kimıldayıp duran çocuğa. Kendi sorusunun yanıtını kendisi bulmuş gibi gülümserken bana, soran gözlerle bakıyorum ona. Usulca kulağıma uzanıp fısır fısır bir şeyler anlatıyor.

Heyecanla soruyorum. Nedir bu bilmecenin yanıtı? Nedir seni döndürüp duran şehir. Gittiğin ve geldiğin, gördüğün ve izlediğin, duyduğun ve işittiğin, seni çağırırken gönderen, gam çektirirken öğreten o efsunlu şehir nedir? Bilir misin nerededir?

“Ben bilmem” dedi çocuk. “Yalnız, bir düş gördüm rüyamda. Heybetli ve tüyler ürpertici bir ses, bir tepenin üstünde oturmuş olan mübarek bir adamı tanıyıyordu bana: ‘Selahaddin Eyyubi!’

Öyle olunca sordum anneme, “niçin gördüm bu rüyayı ya.” Annem gülümseyip sustu, tek bir kelime söyledi yalnızca.

Artık sormaya gerek kalmadı. Çocuk anlattı her şeyi. Okuduğum hiçbir kitap, ezberlediğim hiçbir şiir çocuğun gördüğü şu rüyanın manasını vermiyordu.

Gazeteler açılır kapanır, açılır kapanır. Siyaset bültenlerinde hep bir şehrin haberi:

KUDÜS KİMİN?

Ağlar kara kalpaklı, siyah elbiseli adamlar Burak Duvarı'nın önünde saatlerce ve ömürlerce. Duvarlardan yükselip de konar mı ola hakikatın gizli sesi çınlayan kalplerine?

Ve başka bir yerde, başka başka adamlar ağıtlar yakar öldürüldüğünü düşündükleri bir peygamberin arkasından. Arayışın sesi buldurur mu bir kilisenin çanlarında var olanın haşmetli nefesini?

Diğer bir yerde, seccadesini yeni katlamış eller dokunurlar çinili mermere. Altın kubbenin altında hakikat yolcusu olmaya niyetlenilir. Mirac'a yükselen bir peygamberin ümmetine layık olabilmek için dua dolar diller. Geçilen vadilerin ardından bulur mu ki vuslat, aşk ile inleyen kalpleri?

Ayaklarımızı kim sürüdü bizim böyle yerlere?

Siyahın ve beyazın, hüznün ve sevincin, arayışın ve bulmanın, gitmenin ve dönmenin yin yang parçaları gibi birleşip eridiği, yok olduğu bir şehirde Mirac'ın hakikatiyle hemhâliz.

Dünyanın bütün zıtlıkları içlerindeki derin arayış tutkusuyla tek bir noktada buluşurlar. İki kutbu vardır bu şehrin. Biri çeker hüznü öteki çeker sevinci, biri

çeker siyahı öteki çeker beyazı, biri çeker duvarların adamlarını öteki çeker semalardan yükselen nidaları, biri çeker öfkeyi diğeri çeker merhameti. Sonra döndürüp durur hayat, hızla dönen potasında, bütün bu zıtlıklar. Her şey bir anda kaybolur gözden ve yükselir Mirac'a.

Yol boyunca gitmek isteyip de içinde olduğumuz şehrin ta kendisidir bu. Ya gitmiş sayılız bunca yolu ya da olduğumuz yerde kalmışızdır.

Kudüs, vadilerin ta kendisidir.

Düşüp kaldığımız, toparlanıp tekrar uçtuğumuz, acı çeke çeke ilerlediğimiz, hasretinden gözyaşı döktüğümüz, yaban eller dokunur da canı acır diye üzül-düğümüz şehir. Yedi vadinin yedisini de içinde barındıran şehir. Kudüs'ten geçmiştir ya Allah'ın elçilerinin yolu, bütün işaretleri bir yere toplanmıştır hayatın. Hz. İbrahim'in sözünde duruşunu, Hz. İsmail'in canını feda edişini, Hz. Meryem'in teslimiyetini, Hz. Yakub'un dersini, Hz. Yunus'un balığın karnından nasıl kurtulduğunu, Hz. İbrahim'in ateşin bağrında nasıl olup da yanmadığını bize öğreten Allah, bir şehir inşa etti ki adeta bir ayna. Öyleyse Hakikat hazinesine giden yolun sonunda bir şehir var.

İnsan bazen kuyuya düşer, bazen balığın karnına girer. Kimi zaman ateşlerde yandım sanır, kimi zaman bıçak altında öldüm zanneder. Bir vakit gelir sevdiklerini feda eder, bir başka vakit işittiklerine kulaklarını tıkayıp Allah'a sığınır. İşte böyle böyle bin bir türlü zorluklardan geçerek yedi vadiyi geçer. Attar'ın bu yedi vadisinde peygamberlerin sırları gizlidir. Ve her peygamber yaşadıklarıyla öğretir bize yaşamın özünü. En sonunda geriye kalan otuz kuşun vaktidir Mirac. Hz. Muhammed (s.a.v)'in Rabbiyle buluştuğu yerde, bir yeryüzü yıldızı gibi yükselir hayat. Hiç vakit geçmemiştir Mirac'ın üstünden. Hiçbir ömür akmamıştır. İşte, insan-ı kâmilin varacağı son nokta yükselir altın kubbenin altından. Öyle basit bir manası yoktur ki bu kubbenin, gazete sayfalarında soldurulacak, yalnız siyaset gündemlerinde konuşulup unutulacak kadar önemsiz olsun. İnsanın hakikati bulma yolundaki önemli bir işarettir bu kubbe. Şehrin her yerinden görülen, herkesi kendine çeken, toprakları mübarek şehrin mübarek hakikati.

Bedenimiz Mekke'ye yönelirken ruhlarımız Kudüs'e doğru kıyama durur.

Peki öyleyse nedir bu şehrin üzerindeki hüznün bulutu? Tuhaf bir keder yükselir bulutlarından. Acı çeken Müslümanların seslerini iştirim ta uzaklardan. Bir Stockholm treninde ansızın yüreğim sızlar. Herkes birbirine sorup duruyor: "Bu hüzne nihayet verecek nedir?" Eller açılıyor, dudaklar bükülüyor. Dua, dua... Eller yükseldikçe bir güzel rayiha yayılır. O kokuyla düşünürüm uzun uzun.

Kudüs'ün acı çekmesi demek bizim acı çekmemiz

demek değil midir? Kudüs'e varamamak yola çıkmamış olmak gibidir. Kudüs'e dokunamamak yola çıkmaya zaten hiç niyetlenmemiş olmak demektir. Bu yüzdendir ki insan, yolunun menzili olan bu şehre doğru bir adım atmalı, acısını dindirmek için kollarını sıvmalıdır. Aksi takdirde ne Kudüs kalır geriye ne de kendimiz. Kısacık ömrün sürüp giden akışında kendimizi ve O'nu tanımak için gereklidir Kudüs'ü bilmek.

Yola çıkmak için bahanesi olan nasıl varsın Simurg'a?

Kudüs bizim aynamızdır. Kudüs bizim yaramız, kalbimizde sızım sızım sızlayan derdimizdir. Hak yolunun yolcusuna müjdelenmiş Kubbet'üs-Sahra Kudüs'ün bağrında değil midir? Başımızı ilk secdeye koyup da yöneldiğimiz Mescid-i Aksa nerededir? Elbette Kudüs'te, Kudüs'ün yaralı bağrındadır.

Hz. Davud ve Hz. Süleyman'ın ilmek ilmek dokuduğu güzelliklere dokunabilen hangi putperest, hangi hristiyan, hangi yahudi içindeki arayışın yolunu tutturmuş olsun?

Kenan ilinin Filistinlileri kalplerini onaracak bir tabip bekliyor. Böylesine ince ve böylesine güzel Kudüsümüze dokunurken türlü türlü eller, kuş tüyü yastıklarımızda ne türlü bir rahatın prensleri ve prensesleri olarak oynuyoruz bu yaşam oyununu? Akif'in dizeleri geliyor aklıma: "Yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekilmeye gelmez boyunum." Şu dizeleri haykırmak gelir içimden, Kudüs surlarında cesurca ve korkusuzca.

Şimdi kim tamamlayabilir rüyamı?

Kim Hz. Ömer gibi kan dökmeden fethedebilir Kudüs'ü? Kim inşa eder tekrardan hayırla ve huzurla yaşayan Kenan ilini? Herkes birbirine bakıyor, bekleyen gözlerle. Binlerce satır yazılıyor, binlerce kâğıt basılıyor, binlerce laf dökülüyor her gün; Kudüs, Kudüs, Kudüs...

Dilimize dolayıp durduğumuz şu çemberi ne vakit çözeceğimizi soruyoruz aslında birbirimize. Hepimiz diğerinden bir adım ileri çıkmasını bekler gibi dururken Kudüs, naifliğiyle beklemeye devam ediyor.

Filistinliler bekliyor, Kudüs bekliyor, biz bekliyoruz.

Müslümanlar bugün kendi topraklarına sorgulanmadan giremiyorsa, İsrail askerleri Müslümanlarla alay edebilecek hale gelmişse kimdir bunun müsebbibi?

Bir yerlerde saklı duruyor bu hazinenin kilidi. Ama illa ki içimizde, illa ki yüreğimizde. Dünyadaki zulümleri durdurmak için mutlaka bir yerlerde bir işaret saklı olmalı diyorum içimden.

Gittikçe aralanıyor perde. Şehir bizim içimizde, biz şehrin içindeyiz.

Kudüs'ü anlayabilmek ve yaralarına merhem olabil-

mek için dönüp kendi içimizde yürümeliyiz. İçimizde varsa bir yahudi önce onunla hesaplaşmalı, onunla işimizi bitirmeliyiz. İçimizde varsa bir İsrailoğlu onunla helalleşip ayrılmalıyız. Kuyuya düştüysek aydınlığı hatırlamalı, balığın karnından nasıl çıkacağımızı ezbere bilmeliyiz. Ateşin yakmadığını, bıçağın kesmediğini görmeli ve sonsuz bir teslimiyetle hakikate giden yolun hakiki yolcusu olmalıyız!

Ancak o vakit yürürüz bu ateşe!

O vakit, boynumuzu yatırırız en acı demirden bıçakların önüne. O vakit, dönüp dolaşıp geliriz Kudüs'e de Mirac'a yükselen Hz. Muhammed'den himmet ve Allah'tan yardım dileriz. O vakit, belki döner Kudüs'ün hüzün bulutları, yağmurlar yağar. Ve akar, rahmet dolu seller, şehrin üzerinden akar.

O vakit Kudüs'e dokunur kalplerimiz avuçlarımızdan akarak ve oracıkta bırakır da kalbimizi, Kudüs'ün şehitleri oluveririz!

Biz kendimizi kurtarmak için Kudüs'e, Kudüs'ü kurtarmak için kendine bakanlardanız. Biz Kudüs'e hiçlik makamında gelip kılıç tutanlardan olmalıyız. O zaman düşü gerçekleşmiş olur rüyasında Selahaddin Eyyubi'yi gören çocuğun. O vakit, Hz. Ömer'in selamını alırsınız belki. O vakit, kuyulardan çıkmış, balıklardan kurtulmuş peygamberlerin Mirac'a yükselen çocukları oluruz da Kudüs'ü ve kendimizi kurtarmış olarak vuslata ermiş sayılırız.

Kudüs deyip geçme!

Kudüs senin içinde, sen Kudüs'ün içindesin!...

Ayşegül Özdoğan

**Kudüs deyip geçme
Kudüs senin içinde
sen Kudüs'ün
içindesin**



Mavera Ödülleri



Mavera Ödülleri “ Kudüs “ konulu deneme yarışmasında ödüller sahipleriyle buluştu.

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın bu yıl ilkini düzenlediği Maveria Ödülleri Yarışma programı, “KUDÜS” Konulu Deneme Yarışması olarak gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından 350'nin üzerinde başvuru gerçekleşen yarışma programı, 7 Haziran 2018'de gerçekleştirilen iftar programı ile birlikte ödüller sahipleriyle buluştu.

Her yıl yeni konu ve başlıklarla düzenlenmesi düşünülen Maveria Ödülleri programı bu yıl dereceye giren ilk 13 öğrencimizi 22 Ekim 2018'de gerçekleştirilecek Kudüs Turu ile ödüllendirirken, ödül gecesinde geleceğe daha iyi koşullarda katkılar sunabilmeleri adına ilk üç öğrencimize de dizüstü bilgisayar hediye edildi. Maddi hediyelerin yanısıra ilk 13'e girmeye hak kazanan eserler Arapça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç ayrı dilde basılarak, Kudüs ziyaretinde resmi makamlara hediye edilmesi planlanmaktadır.

Ödül gecesi programı açılış konuşmasını gerçekleştiren değerlendirme kurulu başkanı Sn. Zekeriya ERDİM , Maveria Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu ve mütevelli heyetine, organizasyon ekibine, yüreğini ortaya koyan gençlere, değerlendirme sürecini istişare ve işbirliği içerisinde tamamlayarak dereceye



giren metinleri belirleyen değerlendirme heyeti üyelerine teşekkürlerini ifade ederek ödül programını başlattı.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra ezanların okunmasıyla sofralardaki Ramazan bereketini, manevi berekete dönüştürerek ödül törenine geçildi. Mütevelli heyeti başkanı Mehmet KOCA bey'in Kudüs'ün önemine ve geçmişten günümüze Kudüs'ü ele alan konuşmasıyla devam etti.

Ödül töreninde Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KARA, Prof. Dr. Rafet BOZDOĞAN, Prof. Dr. Mustafa ÖZEL, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa DEMİRYÜREK Mansiyon kazananlara ödülleri verdiler. İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Dr. Ravza KAVAKÇI KAN'ın takdimiyle dereceye giren ilk üç öğrencimiz; Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ayşegül Özdoğan birincilik ödülünü kazanırken, Karadeniz Teknik Üniversitesinden Şeyma BATUR ikincilik, Erciyes Üniversitesinden ise Ruveyda ARSLAN üçüncülüğü elde ederek Kudüs seyahat çeki ve dizüstü bilgisayar ödülleri aldılar.

Mansiyon ödülleri yan ısıra değerlendirilen diğer denemeler kitaplaştırılarak İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere üç ayrı dilde basılıp, kazanan öğrencilerle birlikte gerçekleştirilecek Kudüs ziyareti kapsamında ilgili kurumlara ulaştırılacak.

Mansiyon Ödülleri

- Belkıs AKBAŞ - Balıkesir Üniversitesi
- Buse DEDE - Marmara Üniversitesi
- Beyza ÖZTÜRK - Marmara Üniversitesi
- Kübra Nur EREN - Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
- Esra CERAN -Gebze Teknik Üniversitesi
- Osman BALTACI - Kastamonu Üniversitesi
- Sevda BİBER - Marmara Üniversitesi
- Selahattin KOÇ - İstanbul Üniversitesi
- Ümmühan KARABACAK - KTO Karatay Üniversitesi
- Zeynep Hümeysra KINIK - Erciyes Üniversitesi



KUDÜS

Taha Kılınc

YAKIN TARİH OKUMALARI



632 yılında İslam orduları Bizans ve Sasanilerin üzerine yürümüş ve önemli şehirleri almaya başlamışlardır. Bunlardan en önemlisi Kudüstür. Sahabelerin önde gelenlerinden biri olan Ebu Ubeyde Bin Cerrah Kudüs'ü kuşatan İslam ordusunun o dönemdeki komutanıdır. Şehir düşme noktasına gelince Kudüs patriği derki burası kutsal bir beldedir sıradışıdır, halifene haber et ona teslim edelim şehri. Ebu Cerrah mektup yazar Hz. Ömer'e , bugün Cebeli Mükebbere denen noktaya geldiklerinde Hz. Ömerin Kudüs'ü gördüğünde tekbir getirir. Kudüs o dönem Hristiyanlığın en önemli şehridir dolayısıyla Bizans'ında en önemli şehridir dolayısıyla dört bir tarafı kiliselerle donanmış bir şehirdir. Patrik bizzat kendisi Hz. Ömer'e eşlik ederek şehri gezdirir ve bu sırada bugün Kıyamet kilisesi olarak bildiğimiz Hristiyanlık inancına göre Hz. İsanın dünyadan göğe yükseldiğine inanılan bölgeye yapılan kiliseye varırlar. Patrik bir taraftan şehrin önemini, yapıların tarihini vs anlatır. Rivayetlere göre namaz kılama vakti gelmiştir. Hz Ömer de namazını kılamak için hareketlenince patrik bunu farke der ve bu kilisede namazını kılabileceğini söyler. Hz. Ömer derki ben burda namaz kılsam yarın birgün şehri yönetecek olan müslümanlar halifemiz burda namaz kıldı diyerek burayı elinizden alı cami yaparlar der sonra kilisenin duvarının dışına çıkar ve orda namazını eda eder. Bugün orda kilisenin hemen yanında büyük bir cami var ve adıda Hz. Ömer Camiidir.

Hz. Ömer birşey daha yapar , patrikten kendisine Mescid-i Aksanın yerinin gösterilmesi ister. Mevkiye vardıklarında orda bir moloz yığınının olduğunu görür ve şuada Mescid-i Aksa olarak bildiğimiz alanı gösterirler. Dolayısıyla efendimiz zamanında kible olarak yönelinen yerde yıkık bir yapı var . Allah 14 buçuk yıl boyunca bir enkaz yığınına döndürüyor müslümanları kible olarak çünkü orda bir hatıra var nedir o, Hz. Süleymanın kiblesi kabeye dönük bir ibadethane var. Hz. Ömer Beytül Makdisin kalıntıları gördükten sonra bu alan ahşap bir cami yaptırıyor. Milattan önce 570 yıllarında Babililer tarafından şehir komple yıkılıyor. Bu yıkımda yıkılan en önemli yer Hz. Süleymanın inşaa ettirdiği Beytül Maktisdir. Şehirdeki tüm Yahudileri Irak topraklarına sürüyorlar yaklaşık olarak 150- 200 yıl kadar sürgün yaşayan Yahudiler Perslerin Babilileri yenmesiyle ancak geri dönüp şehri tekrar inşaa ediyorlar. Sonrasında M.S 70 Romalıların şehirde büyük katliamlar yaparak yıktıklarından bahsediliyor. Yahudiler bu olayla birlikte yani M.s 70'ten sonra dünyanın dörtbir yanına dağılıyorlar. Bu dağılma 1948 İsrail devletinin kurulmasına kadar sürüyor. Osmanlı dönemine baktığımızda Kudüs uzun süren bir barış dönemi yaşıyor. 1916-1917 lerde İngilizlerin eline geçmesiyle şehir huzursuzluklar başgösteriyor.

Kudüsü tanımak , tarihini, tanımak gerekiyor, birşeyi yarım yamalak tanırsanız o şey konusunda vereceğiniz kararlarda yarım yamalak olur. Dolayısıyla Kudüs'ü tüm özellikleriyle bilmek bizim için çok önemli.

Eğitimde Öncü ve Örnek Şahsiyetler

Sezai Karakoç







**EĞİTİMDE ÖNCÜ VE ÖRNEK
ŞAHSİYETLER**

"Geçmişin İzinde, Geleceğin Peşinde"

- SEZAI KARAKOÇ -

Konuşmacı : Yüksel KANAR - Şair / Yazar

Konu : "Diriliş Düşüncesinde Gençlik ve Gelecek"

Yer : Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

**Adres : Muratreis Mah. Çavuşdere Cad. Bahçelievler Sok No: 26
ÜSKÜDAR**

Tarih : 26 Nisan 2018 - Perşembe

Saat : 10:30

Sezai Karakoç öncü ve kurucu bir düşünürümüzdür. Bu ne demek, öncülük ve kuruculuk? Kendine özgü, kendisine has düşünce üreten, bunun için geçmişten, daha önceki büyük düşünürlerimizden de faydalanan ama onları tekrar etmeyen, şablon halinde verilmiş düşünce ve fikirleri tekrar ele almayan, orijinal düşünce ortaya koyan kişilere diyoruz. Sezai Karakoç 1958'den günümüze kadar geçen süreçte ortaya koyduğu 60 civarında eserle bir akım meydana getirmiştir. Bu akım "diriliş akımı"dır. Diriliş akımında ülkemizin ve İslam dünyasının hemen hemen bütün problemleriyle ilgili görüşler ortaya koymuştur. İslam'ı, Sezai Karakoç kadar evrensel alanda gündeme getiren bir başka Türk düşünür görülmemiştir. Geçmiş zamanlardaki düşünürlerimizin fikirlerini dö-

Gelecek; umut ve özgürlüğe bağlı bir kavramdır. Diriliş düşüncesinde gelecek kavramı bu açıdan değerlendirilir.

nemin şartları gereği daha dar çevrede ele aldığı görülmüştür. Bu büyük düşünürlerimizden Necip Fazıl Kısakürek, Türkiye'nin bugüne göre daha ağır şartlarda olduğu bir dönemde ünlü bir şair olarak ortaya çıkmış, İslami düşünceyi savunarak, çok rahat, çok refah bir hayat sürmek yerine ömrünü hapishanelerde geçirmek zorunda kalmıştır. Sezai Karakoç bütünüyle Necip Fazıl ekolüne bağlı kalmış, onun yarattığı akımı takip etmiş, yenilemiş, günümüze uyarlamış düşünürümüz, şairimiz, edebiyatçı ve sanatçımızdır.

Gelecek; umut ve özgürlüğe bağlı bir kavramdır. Diriliş düşüncesinde gelecek kavramı bu açıdan değerlendirilir. Gençliğin gelecek için bir umut olduğunu hepimiz biliriz ve böyle değerlendiririz. Eğer sağlam bir gençliğimiz varsa gelecek konusunda umutlarımız da var demektir. Zaman zaman kaybettiğimiz bu umudu yeniden kazanıp geleceğe yelken açmak durumundayız. Ancak geleceği olan milletler ayakta kalabilir. Umudu elinden alınan milletlerin düşman devletler tarafından sömürgeleştirildiği, özgürlüklerinin kısıtlandığı tarih boyunca görülmüştür. Umut ve özgürlük aynı kategori içerisinde değerlendirilir. Eğer umudunuz var fakat özgürlüğünüz yoksa; eğer özgürlüğünüz var ama umutlarınız yoksa yıkıma mecbur kalmış bir milletsinizdir.

Zaman dediğimiz bir şey var: Geçmiş, bugün ve gelecek. Zamanı böyle kategorize ediyoruz ama aslında zaman bir bütündür. Yani Osmanlı Devleti'nin devlet olarak bir zamanı var. 1299'da kuruldu diyoruz, 1918'de de artık hayatını tamamladı, tarih sahnesinden çekildi diyoruz. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun zamanıdır. Bunu parçalara niye bölüyoruz? Daha iyi anlamak için. Kişi hayatını ele alalım mesela. Necip Fazıl 1905 yılında doğmuş; 1983 yılında vefat etmiştir. Onun zamanı 1915'le 1983 arasındaki zamandır



ve bir bütündür. Necip Fazıl'ı Necip Fazıl yapan şey, onun doğumundan ölümüne kadar olan bütündür, aile yapısıdır, çevresidir, mücadelesidir. Bütün bunlar Necip Fazıl'ı oluşturan, Necip Fazıl'ı meydana getiren şeylerdir ve hep aynı kendi zamanı içerisinde olmuştur.

Bir eski var o tasnif ettiğimiz zamanda geçmiş zaman dediğimiz; bir içinde bulunduğumuz zaman var şimdiki zaman dediğimiz; bir de gelecek zaman var. Umutlarımız gelecek zamana yöneliktir. Zamanın akışı geçmişten başlayarak bugünden geçerek geleceğe doğru ilerler. Yani gelecek hedefdir; gelecek amaçtır. Geleceğe, yenileyerek uzanma mecburiyetimiz vardır. Eğer kendimizi yenilemeden sadece kendimiz olarak geleceğe gitmek istersek o zaman hiçbir şey yapmamış oluyoruz. Hadis-i Şerif'te belirtildiği gibi, "İki günü birbirine eşit olan zarardadır." hükmüne hakikaten zararda oluruz. Yenilenme dediğimiz şey aslında geleceğe olan yöneliştir. Yenilenerek, ilerleyerek daha ileriye, gelecek zamana gitmemiz gerekiyor. Yeniye, bugünkü "modern" kavramından ayırmamız lazım. Modern kelimesi sözlük anlamı olarak yeni, en son olan şey demektir. Modernizm Batı'nın ortaya koyduğu bir ideolojidir. Bizim yenilenme kavramımızdan farklı olarak modernizm nedir? Modernizm eskiyi reddeden, hep yeni olan, hep yeninin peşinde olan demektir. Dolayısıyla modernizmin bir geçmişi yoktur, hep ileriye bakar. Zamanın bu şekilde bölünmesi diriliş düşüncesinde kabul edilemez bir şeydir. Diriliş görüşünde yenilenme, eskinin hatırlanmasıyla bugünkü zamanın yaşanmasıdır. Yenilenme, geçmişteki potansiyel güçle bugünün birleştirilerek geleceğin kurulmasında önemli bir rol almaktadır. İnsanlık, zamanın bu üç boyutunu birbirinden koparmadığı takdirde yenilenerek ileriye doğru gidecektir.



Faaliyetler

İLEM Yaz Akademisi

Bu yıl "İslam Dünyasında Düşüncenin Yeniden Üretimi: Metodolojik Yaklaşımlar" konusu etrafında 11 farklı ülkeden 37 katılımcıyla 4. Uluslararası İLEM Yaz Okulu başladı. İlimi Etüdler Derneği ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın organize ettiği programa her yıl olduğu gibi Maveria Eğitim ve Sağlık Vakfı da destek veriyor.



İLEM³

YAZ AKADEMİSİ

İSTANBUL'DAN ANADOLU'YA İLİM KÖPRÜSÜ

Açılış Konferansı ▶ İbrahim Halil Üçer
Bir Yeri Göstermeyen Pencere: Arayışlar Dönemi
İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Bütünlük Sorunu

Seminerler
Modernitenin Kökenleri ve Oluşumu ▶ Lütfi Sunar
Türkiye'de Toplum ve Siyaset ▶ Mahmut Hakkı Akın
İslami İlimlere Giriş ▶ Rahile Kızılkaya Yılmaz
Modern İktisadi Düşünce ve Kişisel Ekonomik Sistem ▶ Taha Eğri
İslam İktisadına Giriş ▶ Zeynep Harika Orhan
Çağdaş İslami Hanuketler ▶ M. Hüseyin Mercan

Kitap Tahlilleri
Ali İsmi Kurucu I Cilt ▶ Kurtuluş Öztürk
İlahi Sözün Gücü ▶ İLEM Danışmanlar

Sinema Söyleşisi
Sinema ve Toplumsal Hafıza ▶ Yusuf Ziya Özkökçek

Geziler
Tarihi Yarınada Gece - Boğaziçi Turu ▶ Zafar Sâğıt

basvuru.ilem.org.tr/egitim

Başvuru Tarihleri
25 Nisan - 20 Mayıs 2018

Kabul Alanların İlanı
3 Haziran 2018

Programın Tarihi
15-22 Temmuz 2018

Bu program İstanbul dışında lisans 3. ve 4. Sınıfı geçen öğrencilere yöneliktir.

Cizre Platformu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc pharetra consectetur leo, eget congue leo facilisis quis. Nunc mattis justo nec sollicitudin viverra. Duis urna nisi, facilisis nec enim at, ultrices suscipit nisi. Suspendisse potenti. Vivamus in sagittis tellus. Sed lacinia consectetur sagittis.



Diyanet Kız Yurduna Öğrenci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc pharetra consectetur leo, eget congue leo facilisis quis. Nunc mattis justo nec sollicitudin viverra. Duis urna nisi, facilisis nec enim at, ultrices suscipit nisi. Suspendisse potenti. Vivamus in sagittis tellus. Sed lacinia consectetur sagittis.

Şahsiyet Akademisi (6 Haftalık Eğitim Programı)



Hüdayi Vakfı Şahsiyet Akademisi olarak 40 kişilik liseli öğrencilerimiz gazeteci yazar Adem Özköse ile 'Cennete Otostop' isimli kitabını tahlil etti.



Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Şahsiyet Akademisi olarak 40 kişilik liseli öğrencilerimizi Kabataş Lisesi Dün Kültürü ve Ahlak dersi hocası Zafer Söğüt beyefendi ile 'Müslüman kalmak' konulu seminer kapsamında buluşturduk.



Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Şahsiyet Akademisi olarak 40 kişilik liseli öğrencilerimizi Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Genel Müdürü Adem Ergül beyefendi ile 'zihni, manevî ve fiziki gelişim' konulu seminer kapsamında buluşturduk.

Maarif Vakfı Yurtdışı Öğrenci Eğitim Programı

Bura Derneği Toplantıları (Salı Akşamları 4 hafta boyunca vakıf merkezinde)

Yurtlarımız

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı 2018-2019 Eğitim ve Öğretim dönemine hazırlıklarını tamamladı.

15 Üniversite’de kayıt döneminde katıldığımız yurt tanıtım günlerinde stantlarımızda eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerimizle buluşarak vakıf bünyemizde yer alan Merdivenköy Erkek Öğrenci Yurdumuzu ve Bağlarbaşı kız Yurdumuzun tanıtımlarını gerçekleştirdik. Yeni dönemde öğrencilerimize daha iyi bir konaklama hizmeti sunmak amacıyla yurtlarımızda birçok yeni düzenlemeyle hazırlıklarımızı tamamladık. Yurtlarımızda bu yıl içerisinde düzenleyeceğimiz eğitim ve kültür faaliyetlerinin de ele alındığı hazırlık sürecimizde bu yıl tüm öğrencilerimizi kavrayıp kapsayacak birçok kültürel faaliyete de kararlar verildi. Haftalık yapılacak kültür programlarının yanısıra aylık olarak düzenlenecek Tecrübe Paylaşımları konseptimizle öğrencilerimizin ufuklarına zenginlik katacak yeni içerikler geliştirdik. Tüm bunların yanında şehir içi şehir dışı kültür gezilerimizle de öğrencilerimizle görerek gezerek eğlenerek öğrenmeye de devam edeceğimiz dopdolu bir yıl bizleri ve sizleri bekliyor olacak.

Erkek Yurdu;

HAMILİK BULUŞMASI

FUTBOL TURNUVASI

PERŞEMBE BULUŞMALARI

GENÇLİK BULUŞMALARI

ŞEHİR İÇİ - ŞEHİR DIŞI GEZİLERİ

AYLIK GENÇLİK BULUŞMALARI

Kız Yurdu;

SOSYOLOJİ OKUMALARI

FIKİH VE SİYER DERSİ

GIYIM DERSİ

AYLIK GENÇLİK BULUŞMALARI

BAŞLANGIÇ VE İLERİ SEVİYE KUR’AN DERSLERİ

ŞEHİR İÇİ - ŞEHİR DIŞI GEZİLERİ



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc pharetra consectetur leo, eget congue leo facilisis quis. Nunc mattis justo nec sollicitudin viverra. Duis urna nisi, facilisis nec enim at, ultrices suscipit nisi. Suspendisse potenti. Vivamus in sagittis tellus. Sed lacinia consectetur sagittis.

5 yıl önce başlayan yeni bir başlangıçın sonuna geldim. Mezun oldum. Buruk ve hüzünlü bir ayrılık yaşarken birde yeni bir başlangıç için heyecanlı bir bekleyişteyim. Bu 5 yılda varlıklarıyla, samimiyetleriyle yanımızda olan insanlar bize bir nimet ve bu nimet için Rahman olan Allah'a hamdolsun, teşekkürler Bağlarbaşı kız yurdu, teşekkürler Maveria Eğitim ve Sağlık Vakfı.



mavera
Eğitim ve Sağlık Vakfı

MERDİVENKÖY
ERKEK ÖĞRENCİ YURDU











Sahrayıcedid Mh.
Dere Sk. No: 16
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0(216) 356 65 70
0(216) 356 65 71





A BLOK

Sahrayıcedid Mh.
Batman Sk. No: 33
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0(216) 350 65 02
0(216) 350 65 24

B BLOK

erkeyurdu@maveravakfi.org

-  3 kişilik odalarda konaklama
-  Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği
-  Her odada banyo ve wc
-  Mescid
-  Bavul odası
-  Çamaşırhane
-  Kişiyeye özel ahşap giysi dolapları
-  Kişiyeye özel şifreli çelik kasa
-  Spor salonu

-  24 saat kablosuz internet erişimi
-  Her katta çalışma odaları
-  Kütüphane
-  Ütü odası
-  Oda temizlik hizmeti
-  Jeneratör
-  24 saat sıcak su
-  Kafeterya
-  Teras

www.maveravakfi.org





















mavera
Eğitim ve Sağlık Vakfı

BAĞLARBAŞI
KIZ ÖĞRENCİ YURDU
www.baglarbasikonukevi.com

Selamiali Mh.
Üzümkızı Sk. No: 21-22
Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0(216) 532 35 40
0(216) 532 39 70

kizyurdu@maveravakfi.org
www.baglarbasikonukevi.com

- | | |
|---|---|
|  3 kişilik odalarda konaklama |  24 saat kablosuz internet erişimi |
|  Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği |  Her katta çalışma odaları |
|  Her odada banyo ve wc |  Kütüphane |
|  Mescid |  Ütü odası |
|  Bavul odası |  Oda temizlik hizmeti |
|  Çamaşırhane |  Jeneratör |
|  Kişiyeye özel ahşap giysi dolapları |  24 saat sıcak su |
|  Kişiyeye özel şifreli çelik kasa |  Kafeterya |
|  Spor salonu |  Teras |

www.maveravakfi.org



mavera

Eđitim ve Sađlık Vakfı

Sizlerin Destek ve Katkılarıyla hizmetlerine devam eden MAVERA EđİTİM VE SAđLIK Vakfımız 3 adet Öğrenci Yurdumuzda 450 Öğrencimizi barındırmaktadır. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize aynı ve nakdi burs yardımı yapmaktadır. Vakıf hizmet ve çalışmalarını, bugüne kadar yapmış olduğunuz değerli katkılarınız ile devam etmektedir. Şükranlarımızla.



VAKIF HİZMETLERİ

Vakıf Kültür Merkezimizde haftalık, aylık, yıllık programlarla yapılan Eğitim ve Kültür Faaliyetleri



EđİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ

Öğrencilere yönelik akademik, kültürel ve sosyal organizasyonlar



BURS VE YARDIM

Mavera Vakfı 5. yılında, yaklaşık 700 öğrencimize burs imkanı sağladı



YURT VE KONAKLAMA

1 kız ve 2 erkek yurdu olmak üzere toplam 3 yurdumuzda, 450 öğrenciye yurt ve konaklama hizmeti verilmektedir

BURS YARDIMLARI VE BAđIŞLARINIZ İÇİN

MAVERA EđİTİM VE SAđLIK VAKFI

ALBARAKATÜRK / ÜSKÜDAR ŞUBESİ
TR93 0020 3000 0223 5433 0000 01
KUVEYTTÜRK / ÜMRANIYE SANTRAL ŞUBESİ
TR34 0020 5000 0936 2543 80000 01

MAVERA EđİTİM VE SAđLIK VAKFI

Kısıklı Mahallesi, Çamlıca, Sangazi Cd. No:47 Üsküdar 34692 İstanbul
Tel : 0(216) 344 41 35 - 41 45 Fax: 0(216) 344 41 55
www.maveravakfi.org info@maveravakfi.org

mavera
Eđitim ve Sađlık Vakfı